

N I E U W S B R I E F

van
Wouter & Herma

NOVEMBER 2015

Lieve broeders & zusters



**Loof de HERE, mijn ziel, en al wat
in mij is, Zijn heilige naam;**

**Loof de HERE, mijn ziel, en vergeet
niet een van Zijn weldaden.**

Psalm 103

Ik dank de Heer. Ik dank Hem uit de grond van mijn hart! We zijn enorm dankbaar dat we op 16 oktober ons nieuwe "Centro da Vida" hebben mogen openen. Een droom is werkelijkheid geworden. We hebben hier zo lang naar uit gekeken!

Ons nieuwe centrum zal een plek worden, voor het hele gezin, waar zij dingen kunnen leren en waar zij opnieuw kunnen beginnen hun leven op te bouwen. Jezus ontving kinderen, waardeerde vrouwen, zegende de ouderen, eerde de vader van het gezin, voedde de armsten, genas de zieken, stelde het huwelijk in en leerde wat het is om gelukkig te zijn. Ons doel is om de leringen van Jezus in praktijk te brengen. Om de families van Nazareno te helpen zoeken naar antwoorden zodat zij een overwinnend leven kunnen leiden.

We zijn ook enorm dankbaar voor datgene wat God aan het doen is onder de Teresina indianen in de aldeia Ipeque. Er zijn al 17 personen die aangegeven

hebben om meer van Gods grootheid te horen en willen graag deelnemen aan de bijbelstudies die Pr. Ricardo op donderdagavond gaat geven.

Ook zijn we een samenwerking aangegaan met Sebastião. Hij heeft een hart voor de tieners en jeugd en heeft een voetbalproject. 30 jongens nemen hier aan deel. Christelijke normen en waarden worden hierbij ook onderwezen.

Allen hebben aangegeven ook deel te willen nemen aan de bijbelstudies van Pr. Ricardo en Dora. God is goed! Hij is een bijzonder werk onder de Teresina indianen begonnen en we geloven dat er nog vele dingen gaan gebeuren. Ik, Wouter, ben gevraagd om bij onze volgende reis naar de aldeias een lezing te geven aan 600 jongeren over alcohol en drugsgebruik! God opent de deuren!



**HET NIEUWE
CENTRO DA VIDA**



Adresgegevens

Wouter & Herma
Rua Pr. Gerrit Flach 77
36370-000 Nazareno MG
Brasil
www.missaoeliaquim.com.br
whberkhof@gmail.com

Contact Thuisfront:
Henk & Willemien v. Aartsen
0546- 570862

Giften stichting Eljakim:
ABN Amro bank
55.85.27.434
postbank 9634402
t.n.v. Stichting Eljakim Ministries

Dankbaar zijn we voor alles wat er aan het gebeuren is in Bocaina Piaui.

In november komt er een groep van "Jeugd met een Opdracht" Pr. Rafael helpen met evangelisatie en begeleiden van alle nieuwe bekeerlingen. Vanaf december gaan Deyvison en Rosali met hun 2 kinderen voor minimaal 6 maanden naar Bocaina om Pr. Rafael te helpen. Het is zo mooi om te zien dat God door middel van onze cursus over het planten van kerken dit echtpaar uit Ibituruna heeft geroepen om te gaan als zendelingen en dat zij ook gehoorzaam willen zijn om alles achter te laten en te gaan naar de plek waar God hen hebben wil. God heeft een plan met Bocaina PI. Wij mogen onderdeel zijn van ZIJN plan!

Dankbaar zijn we ook voor alles wat er met de kinderen op CEBEM gebeurt. Soms vraag je je wel eens af waarvoor we het allemaal doen. Maar God sprak tot mij en maakte duidelijk dat geen enkel woord ledig zal wederkeren. We zijn zo bemoedigd. Natalia is in Ibituruna verantwoordelijk voor het bijbels onderwijs. Maar.....de oudste groepen zijn soms wel heel erg moeilijk. We hebben daarom een bijbelstudieboekje voor elk aangeschaft en dat is Natalia nu aan het behandelen. God is zo sterk aanwezig dat alle tieners de Here Jezus hebben aangenomen in hun leven en zij komen nu elke zondag trouw naar de kerk toe. Geweldig nietwaar! Afgelopen zondag waren Herma en ik in Ibituruna in de kerk. Pr. Renato deed een

oproep om Jezus te aanvaarden en er kwam een echtpaar naar voren. Zij waren door hun dochter, die op CEBEM zit, meegenomen naar de kerk! Hoezo twijfels over het vertellen van de Liefde van de Here Jezus aan de kinderen van CEBEM! We willen doorgaan! Hij die roept is getrouw en zijn plannen falen niet! We willen u daarom aanmoedigen om in gebed rondom ons te blijven staan. Ook willen we u vragen om met uw financiën achter ons te blijven staan. Er is veel geld nodig om alles te kunnen bekostigen. Ik wil u vragen om over 1 ding na te denken. We hebben zowel in Bocaina PI als in Taunay MS een volkswagenbusje nodig. Wat kan u doen om deze droom te realiseren, zodat we nog meer gezinnen mogen winnen voor het Koninkrijk van God!?



Liefs,

Wouter & Herma

