

Eljakim Ministries

voor een herstelde generatie

Veertig

De Bijbel staat vol met getallen. Niet alleen de nummers van de hoofdstukken en verzen – die zijn allemaal later toegevoegd – maar ook de tekst zelf bevat veel cijfers. Daar kun je makkelijk overheen lezen, maar zelfs zonder diepgaande studie lijken ze niet altijd toevallig te zijn opgenomen. Eén getal wat opmerkelijk vaak voorkomt is veertig. Denk alleen maar aan de periode dat het volk Israël voornamelijk rondzwierf in woestijngebied, voordat ze het beloofde land mochten binnentrekken.

Veertig is ook het aantal jaren dat onze stichting werkzaam is in Brazilië. In 1976 trokken Gerrit en Leni Flach met hun kinderen naar de deelstaat Minas Gerais om daar het Evangelie te brengen. De periode vanaf 2007 – Wouter en Herma Berkhof geven vanaf dat jaar leiding aan het werk – lijkt daarbij vergeleken nog maar kort.

In die veertig jaar is heel wat gebeurd en Goddank ook tot stand gebracht. Eén enkele nieuwsbrief kan nooit volstaan om alle gebeurtenissen – tegenslagen, maar ook grote zegeningen – te beschrijven. Dat gaan we dan ook niet doen. Maar we willen u in dit nummer wel graag laten meelesen en –kijken naar een heleboel zaken waar we nu mee bezig zijn.

Het bestuur wenst u veel leesplezier!



Zendingsinformatie - Mei 2016

Geliefde broeders en zusters in Christus. Moge de vrede van onze Koning Jezus bij ieder van u in het hart zijn!

Ik wil in een paar woorden iets met u delen over mijn gezin en ons werk bij Missão Eliaquim, maar in het bijzonder over mijn werk als voorganger van de Eliaquim gemeente in Nazareno. Mijn naam is Reginaldo, mijn vrouw heet Jacilene en wij hebben een dochter van 11: Ana Caroline. Al meer dan 20 jaar dienen wij de Heer als zendelingen, waarvan 16 jaar voor de Braziliaanse tak van Jeugd met een Opdracht. Ons nieuwe doel is om verandering te brengen in de levens van mensen in het noordoosten van Brazilië. Deze regio telt 40 miljoen inwoners, maar als gevolg van grote droogte worden we daar geconfronteerd met veel armoede. Er is veel afgodendienst en een enorm gebrek aan gezonde kerken.

Bij Jeugd met een Opdracht (in Brazilië: JOCUM) hebben wij een trainingsschool gevolgd voor het stichten van nieuwe gemeentes. Tientallen opgeleide medewerkers hebben van daaruit in de noordoostelijke staten gemeentes gepland. Als echtpaar hebben we daar drie gemeentes mogen stichten en twee daarvan hebben we geleid. In 2011 hebben we afscheid genomen van JmeO om de zorg van één van deze gemeentes volledig op ons te nemen in een stad van 6.000 inwoners. Deze gemeente groeide, door Gods genade, in een periode van drie jaar van 15 gelovigen met veel problemen naar 110 groeiende gelovigen. Tot dit moment groeit deze Baptisten-gemeente nog steeds onder leiding van onze opvolgers.

Ik kan hier niet verder ingaan op details, maar de Heer gaf ons in 2009 een visie om zendingskerken te stichten in heel Brazilië. En dan niet op elke plek, maar met name in de dorpen, buurten en andere plaatsen waar nog geen kerk is. Daarvoor zijn een paar zaken nodig: een trainingscentrum om werkers op te leiden, een overtuiging met lef en een team visionairs. En we denken die in 2014 te hebben gevonden bij Missão Eliaquim.

Na een bezoek van 40 dagen aan de Missão, waar we veel hebben opgetrokken met Wouter en Herma, heeft de Heer bevestigd aan de raad en aan mijn gezin dat we moesten verhuizen van Juazeiro do Norte naar Nazare-

no. En daar zijn we nu bijna anderhalf jaar. 2015 was een jaar waar veel op ons afkwam. Bijvoorbeeld het voorgangerschap in Nazareno, waar op dat moment geen voorganger was. Daarbij gevoegd het stichten van twee nieuwe gemeentes, samen met de leiding en de voorgangers Ricardo en Rafael – één in Ipeque, (een Indianen-nederzetting in Mato Grosso do Sul) en de andere in Bocaina, in de deelstaat Piauí. Ook waren we betrokken bij de feestelijke opening van CETRO (Centro Evangélico de Treinamento de Obreiros: Evangelisch Trainingscentrum voor Werkers). We zijn daar inmiddels begonnen met het aanbieden van twee trainingen voor onze kerken in Nazareno en Ibituruna.

Even iets meer over de gemeente van Nazareno. We zitten hier echt in een moeilijke situatie. De kerk kent een geschiedenis met veel problemen en leed. Scheuringen, zeven voorgangers in zeven jaar, geen team van muzikanten. Het ontbreekt hier aan veel. De kerk bestaat al meer dan 30 jaar, maar wordt op dit moment slechts door ca. 15 volwassenen en enkele kinderen bezocht. Er zijn acht doopleden, waaronder Wouter, Herma, Jaci en ik. Een grote uitdaging dus!

Het eerste jaar in onze gemeente zien we al kleine verbeteringen. We zijn bezig om de organisatie te veranderen en we zijn begonnen om een groep te trainen voor de lofprijzing op zondag. In maart kwam er een groep uit Belo Horizonte om ons te helpen met een evangelisatie-campagne. Ook is iemand ons komen helpen om in het kleine dorpje Jaguará een gemeente te stichten. Verder zijn we begonnen om samen met andere voorgangers in Nazareno te bidden voor een geestelijke doorbraak in onze stad.

Zo kunnen we u nog veel meer vertellen over de ontwikkelingen, maar dat doen we graag een volgende keer. We vragen uw gebed voor de verdere groei – in aantal en geestelijke gezondheid – van onze gemeente in Nazareno.

Wij willen iedereen bedanken die met ons meestrijdt in ons werk in Brazilië. Bid voor redding van kinderen en volwassenen in de vergeten arme streken van dit grote land.

Verbonden in de liefde van God,
Regi, Jaci en Carol



EBEM

CENTRO EVANGÉLICO
DO BEM ESTAR DO MENOR

CEBEM Ibituruna in vervallen staat (2012)



Daarnaast geven we de kinderen een goede voeding en zorgen we dat ze voldoende fysieke uitdaging krijgen.

We hebben ook ontdekt, dat als we de kinderen goed willen helpen, we in de thuissituatie moeten beginnen. Aan de hand van bezoeken en spreekbeurten willen we het gezin helpen te veranderen. Daarnaast kunnen de families gebruik maken van de cursussen die we aanbieden in ons Centro da Vida.

Nieuwe Cebem Ibituruna: 95 kinderen in de leeftijd van 6-13 jaar

De doelstelling van Cebem is om de kinderen een betere toekomst te geven. De kinderen zijn vaak het slachtoffer van de thuissituatie. Meestal alleenstaande moeders met veel problemen met alcohol en drugsgebruik, huiselijk geweld en seksueel misbruik.

Aan de hand van een bijna persoonlijke begeleiding willen we de kinderen zo optimaal mogelijk begeleiden. Dit doen we met een psychopedagoog, hulp bij huiswerk maken en geestelijke begeleiding.



Ons werk in Taunay



Eliaquim in Ibituruna



Na 4 jaren bouwen is het dan eindelijk zover. We gaan beginnen met onze cursussen voor het hele gezin.



Ons "Centro da Vida" wil mensen helpen en brengt hoop aan mensen in nood!

"Een toevluchtsoord voor de stormen van het leven!"

Hoe doen we dat dan:

- Maaltijden Voor de armsten van Nazareno
- Individuele gesprekken Voorganger, zending, psycholoog, etc
- Life Connection Cursussen: handenarbeid, koken, manicure, informática, enz.
- Life Wellness Voor vrouwen met lage eigenwaarde
- Koffieochtenden Ontbijt met bijbelstudie voor vrouwen
- Tiernmoeders Hoe kan ik een goede moeder zijn
- Bezoeken Hulp in thuissituatie
- Financial Life Cursus "Omgaan met financiën".



Mijn inwijding in de herderlijke taak



Jaci geeft onderwijs in Ibituruna

Doelstelling:

Cursussen aanbieden aan elk lid van één van onze kerken om hen klaar te maken om zich op een betere manier in te zetten in de dienst van Gods Koninkrijk.



Cursussen:

- Planten van Kerken
- Gaven en talenten
- Hoe word ik een goede zending
- Lofprijns en aanbidding
- Kinderevangelisatie



Regi in de nederzetting Talnay



Kerk in Nazareno

Een nieuwe start in Bocaina



Wilt u ons steunen met een gift?

ABN Amro bank
IBAN: NL70 ABNA 0558 5274 34
t.n.v Stichting Eljakim Ministries

Veldadres Stichting Eljakim Ministries

Wouter & Herma Berkhof
Rua Pr. Gerrit Flach 77 36370-000 Nazareno
MG Brazilië.